

Karel & Joop

Karel en Joop verheugen zich op een feestje

Het is stil in de stallen, de diervverzorgers zijn naar huis en ook het werk van de onderzoekers zit er op voor vandaag. In de lange gang zijn in het schemerlicht nog de sporen te zien van het schrobben. De geur van de dieren is vermengd met die van vers zaagsel en zeep. Zacht klinkt het geluid van een radio die in de aangrenzende kamer staat te spelen. De verlichting in de stallen is net uitgaan en geritsel verraadt de ratten die daardoor wakker geworden zijn. 'Wat zou de dresscode zijn?' mompelde Jopie terwijl hij zich in alle bochten wringt om zich te spiegelen in het metalen randje van zijn kooi. 'Dresscode???' geeuwt Karel terwijl hij zijn snorharen recht trekt. 'Gewoon een wit bontjasje lijkt mij prima, voor alle gelegenheden. Maar ik neem niet aan dat jij je plotseling druk maakt over je werkkleding dus waar gaat het over.'

Jopie kijkt verbaasd naar zijn buurman, 'over het feest natuurlijk, heb jij dan nog geen uitnodiging ontvangen?' 'Over welk feest heb je het, het jaarlijkse feestje in Egmond hebben we net achter de rug en om je nu al druk te maken over volgend jaar lijkt me wat voorbarig,' reageert Karel gelaten. Jopie, verbaasd over zo weinig reactie reageert, 'nee joh, het gaat over het jubileumfeest van de BV, ze bestaan 50 jaar en dat moet natuurlijk in stijl gevierd worden.' Zuinigjes en een tikkie verontwaardigd dat Jopie kennelijk al wel een uitnodiging heeft, reageert Karel, 'ik heb niets ontvangen maar ik neem aan dat het een congres of zoiets gaat worden, misschien met hapje en een drankje achteraf.' 'Een congres, nee joh dat is hartstikke saai, het wordt een vet feest met Frans Bouwer en De Toppers en vuurwerk enzo. Oja en heel veel bier.' 'Joh, dat zullen ze toch niet doen hoop ik,' Karel kijkt geschokt, 'als ze de wetenschap dan buiten beschouwing willen laten zou een gala-feest op een kasteel of zoiets toch veel gepaster zijn om 50 jaar BV te vieren.'

Nu is het Jopie die geschokt kijkt, 'Oh nee zeg, veel te saai en te oubollig en trouwens, waar moeten de diervverzorgers hun galakleding vandaan halen.' Karel reageert geïrriteerd, »

‘dat is nou weer zo’n typisch vooroordeel, waarom zouden diervverzorgers liever een ordinair feest willen in plaats van een beschaafd gala.’ ‘Eh wat de diervverzorgers willen weet ik niet precies maar De Toppers zijn gewoon hartstikke leuk en Fransje Bouwer die kan tenminste een feestje bouwen.’ ‘Pfff’ zucht Karel, ‘ik hoop dat de feestcommissie wijzer is en zorgt voor iets passender festiviteiten. Maar wat staat er eigenlijk precies op de uitnodiging?’ Jopie die een beetje begint te blozen onder zijn witte vachtje, stamelt, ‘...dat weet ik niet precies.’ ‘Aha jij hebt ook nog geen uitnodiging ontvangen,’ de opluchting is duidelijk zichtbaar op zijn gezicht ‘en weet dus net zoveel als wij allemaal, namelijk dat we 17 april 50 jaar BV gaan vieren en hoe dat vieren er precies uit gaat zien, weet niemand. We moeten gewoon, net als heel biotechnisch Nederland, afwachten waar het feest comité mee gaat komen en ik denk niet dat dat zo lang meer gaat duren. Ik kan me voorstellen dat de uitnodigingen zo aan het begin van het nieuwe jaar verstuurd gaan worden. Dus we wachten af en ondertussen genieten we een beetje van de voorpret. Weet jij eigenlijk al wat je aantrekt...?’

**JUBILEUM
BIOTECHNISCHE
VERENIGING**

Karel en Joop genieten, in gedachten, van de ‘De Toppers’.

