

Ontwaken



Roel Rat

Snrrkwkssls.... Pfffrrrrtzz...hè wat? Ooohhh ik ben wakker.... Geloof ik. Wauw, wat een party was dat zeg. M'n hoofd bonkt er nog van! Ik denk dat ik nog maar even wat blijf liggen. Trouwens, niet alleen m'n hoofd bonkt zeg. Nee maar, wat doet mijn lijf pijn! Wat heb ik gedaan??

Even denken... ik was gevraagd op die party bij die bekende DJ. Hoe is me dat gelukt eigenlijk? Geen idee meer, maar wat een party. Het was één groot feest met drank en drugs vooral. En dan vooral veel. Te veel. Veeel te veel. Als ik daar nog aan denk... Even denken en verder? Ahhh, ik weet het niet meer. Geloof ik, of toch? Wacht even... ja, dát was het. We begonnen van alles door elkaar te drinken en toen kwam iemand met een zak XTC binnen. En nadát ik dáár genoeg van op had, weet ik nog dat ik dacht dat mijn hart wel heel erg hard tekeer ging. Daarna kan ik me niet veel meer herinneren. Oh ja... er was een wit licht en daarna stilte.

Maar dat verklaart eigenlijk niet waarom mijn lijf zo rot voelt. Alles doet pijn. En trouwens... waar bén ik eigenlijk. Ik lig niet in mijn bed. En dit is ook niet mijn kamer. Waar lijkt dat nou op? En waar lig ik dan eigenlijk in? Oh wacht even, ik lig nergens in, maar ergens op? Wat is dat voor troep? Man het lijkt wel zaagsel, maar dan veeel groter. Ligt wel zacht zo. Ik zal me eens omdraaien.

Wow wat is dat? Mijn armen en benen zijn niet meer wat ze waren? Ze lijken veel korter. Oh oh... nog even en ik raak echt in paniek! En wat is dit toch voor een omgeving? Het lijkt wel een kooi. Maar dan een hele grote natuurlijk. En een heel stuk verderop zie ik een gebogen buis uit de muur steken ofzo? Wat is dat nou weer. Ik zal er eens heen lopen. Dat gaat moeizaam zeg. Ik kan amper mijn evenwicht bewaren tijdens het lopen. Oh maar wacht eens »

even... ik ben helemaal wit en behaard. Mán wat is dit nou weer. Hebben ze me in één of ander pak gehesen of zo? Maar zo voelt het niet echt aan. En wat voor een pak is het dan? Ik lijkt wel een... rat!

Ja, dat is het. Ik zit in een rattenpak. Maar een ritssluiting is nergens te vinden en die zou ik ook niet kunnen open krijgen met... OH HELP! Ik heb geen handen meer, maar rattenpootjes. En een staart, zie ik nu ook. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Oh, maar nu zie ik het. Het IS een kooi en naast mijn kooi staat er nóg één. Met maar liefst twee ratten erin. En verderop staan er nog meer. HELP! Laat me alsjeblieft ontwaken uit deze nachtmerrie.

Nu, twee weken later, weet ik inmiddels beter. Ontwaken uit die nachtmerrie gaat niet meer lukken. Ik geloof zowaar dat ik als mens ben overleden op dat feest en gereïncarneerd in een rat! Die gebogen buis bleek de drinkwatervoorziening. Het eten bestaan nu uit nootjes in een klein bakje en speciaal rattenvoer. Ik heb wel even moeten wennen aan die smaak en aan het feit dan hier beslist geen alcohol geschonken wordt. Alleen maar water. Blèh! Nu ik een beetje gewend ben aan mijn nieuwe lichaam, kan ik er inmiddels redelijk mee omgaan. Ik loop nu op handen en voeten, maar ik kan ook makkelijk veel sneller. Met wat oefening klim je zo tegen de tralies omhoog. Maar er is hier verder zo weinig te doen. Ja, ze voorzien je af en toe van wat speelgoed: een wc rol kartonnetje of een tissue, maar dat is het wel zo'n beetje. Man wat een leven! Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ik zal eens proberen om contact op te nemen met de andere ratten. Misschien kunnen we ontsnappen. Jullie horen nog!



«